

# [ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ] Πολίτες - επαίτες

**Ο ΕΛΛΗΝΑΣ** εργαζόμενος καταβάλ-  
λει μεγάλες εισφορές στα ασφαλι-  
στικά ταμεία και λαμβάνει χαμπλές  
συντάξεις και χαμηλού επιπέδου  
παροχές υγειονομικής περίθαλψης.  
Παράλληλα βάζει «μέσον» για να πά-  
ρει με μεγάλη καθυστέρηση (αν  
προλάβει) την πενιχρή σύνταξη και



Του Ηλία  
Γεωργάκη  
[elgeo@dolnet.gr](mailto:elgeo@dolnet.gr)

τους μεγαλύτερους φόρους (αλλά και τουσκτερά διόδια) και δεν έχει δωρεάν υγεία και παιδεία, ενώ η Δημόσια Διοίκηση (αλλά και οι δρόμοι) είναι σε μαύρα χάλια. Το Φακελάκι και η διαφθορά βρίσκονται στην πυμερήσια διάταξη. Εγκληματικότητα - ρεκόρ και η ανασφάλεια του πολίτη στο αποκορύφωμα. Παντού οι αδίξιόδη.

φωτά. Πάντος αειδείας.  
Και ἔρχονται νέες ανατροπές εις  
βάρος των εργαζομένων, οι οποίοι  
έχουν εξαντλήσει τα όρια ανοχής  
και αντοχής, αντιμέτωποι με μια  
πρωτοφανή μείωση της αγοραστι-  
κής τους δύναμης. Ἐρχονται ανα-  
τροπές, άσχετα αν η ἄγρια λιτότητα  
και η ανεργία οδηγούν όλο και πε-  
ρισσότερους σε ευέλικτες μορφές  
απασχόλησης, σε εργασία και τα  
Σαββατοκύριακα, καθώς και σε α-  
ναζήπηση δεύτερης δουλειάς. Άσχε-  
τα αν με τον νόμο - ἐκτρωμα για το  
Ασφαλιστικό περικόπτονται οι συ-  
ντάξεις, αυξάνονται τα όρια πλικίας  
συνταξιοδότησης και λεπλατούνται  
τα αποθεματικά των ασφαλιστικών  
ταμείων. Και το ασφαλιστικό σύστη-

- Στο IKA καταγράφεται την τελευταία πενταετία απώλεια, λόγω των ελλειμμάτων 2,85 δισ. ευρώ.
  - Κατά 1,614% αυξήθηκαν τα ελλείμματα του ΟΑΕΕ (Οργ. Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών) μέσα σε μια πενταετία.
  - Οι απώλειες των κλάδων υγείας των Ταμείων αυξήθηκαν κατά 474%. Το έλλειμμα του κλάδου υγείας του ΙΚΑ αναμένεται να ξεπεράσει το 1 δισ. ευρώ, ενώ το έλλειμμα του κλάδου υγείας του ΟΓΑ θα κυμανθεύει πάνω από το 1 δισ. ευρώ.
  - Η επίσημα δαπάνη φαρμακευτικής περίθαλψης αυξήθηκε κατά 120%, ενώ οι οφειλές του Δημοσίου προς τα Ταμεία εκτοξεύτηκαν στα 11 δισ. ευρώ από τα 2,7, σημειώνοντας 307% αύξησην. Παράλληλα η εισφοροδιαφυγή εκτοξεύτηκε στα 7 δισ. ευρώ από 2,5 δισ. το 2003 (αύξηση κατά 180%).

Συμπέρασμα: στόχος της κυβερνητικής οικονομικής πολιτικής είναι να θοσαρίσουν οι έχοντες και κατέχοντες. Και όλοι έχουμε... μεταλλάχθει σε πολίτες - επαίτες από μια ανάλυητη (και αναξιόπιστη) κυβέρνηση που καταρρακώνει ακόμη και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.



Του Τάσου Αναστασίου

# [The Guardian] Οι θεραπείες του αύριο

**ΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ** που μας δίνει ο έρευνα των βλαστοκυττάρων είναι τεράστιες. Η ικανότητα αυτών των κυττάρων να μεταμορφώνονται σε οτιδήποτε χρειάζεται το σώμα για να ανανεωθεί θα μπορούσαν στο μέλλον να κάνουν τους τυφλούς να δουν, τους ανάπτυρους να περπατήσουν και τους κουφούς να ακούσουν. Θα μπορούμε να θεραπεύσουμε την κυστική ίνωση και να αντιμετωπίσουμε τη μυϊκή δυστροφία. Η ιατρική έρευνα όμως οδηγεί και σ' ένα από τα πιο δύσκολα διλήμματα: να εξασφαλίσουμε ότι κάτι που θα μπορούσε να προσφέρει τεράστια οφέλη στη δημόσια υγεία δεν το παραβλέπουμε επειδή δεν θα προσφέρει οφέλη και στην εθνική οικονομία. Είναι σημαντικό μπροστά στις τεράστιες δυνατότητες των βλαστοκυττάρων και στα ποσά που κάποτε θα αποφέρουν τα αποτελέσματα, να μην ξεχνάμε ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε και σε θεραπείες που θα υποστηρίζονται από τα δημόσια ταμεία.

[ΤΡΙΤΗ ΑΠΟΨΗ]

# Η τυφλή Βία διχάζει

Και ως απάντηση στην κρατική βίᾳ, απορροφαντολίζει

**H**έκφραση αγανάκτησης και τα συναισθηματικά αντανακλαστικά που δημιούργησε η δολοφονία του Αλέξη συστειρώνουν μια πλικιακή κατηγορία νέων, δημιουργούν την αίσθηση της ομάδας με κύριο χαρακτηριστικό την εφοβική διάθεση αμφισβίτησης και ανεξαρτητοποίησης από την οικογενειακή και τη θεσμική κινδεύουσα.



Του Γιάννη  
Πουντουράκη

κε να επανακάμπτει σήγα σιγά ο κοινωνικός ιστός. Αυτά που διαδραματίστηκαν θυμίζουν μεγάλες στιγμές πανελλήνιας συμμετοχής ή συναίνεσης σε γεγονότα με ιστορικές αναφορές, με υψηλούς συμβολισμούς μέσα από την υπόγεια ροή ενός ποταμού κοινωνικών προβλημάτων που συνεχώς φουσκώνει.

Μπορούν όμως οι αυθόρμητες αλλά α-τελείς οργανωτικά και κοινωνικά μορφοποιήσεις των μαθητικών κινητοποιήσεων να αποτελέσουν τη θρυαλλίδα μιας εξέγερσης; Ισως και να μπορούν, τουλάχιστον δημιουργούν τις προϋποθέσεις. Όσο το γεγονός παραμένει στα πλαίσια της συναισθηματικής φόρτισης γρήγορα θα ακολουθήσει παράγει το φαινόμενο δεν εκφραστεί ως πολιτικό πρόβλημα και δεν καταφέρει να ευαισθητοποιήσει και να ενεργοποιήσει την ευρύτερη κοινωνία, κυρίως τους πνευματικούς, πολιτικούς και συνδικαλιστικούς φορείς της, δεν παράγεται αποτέλεσμα.

Η φοιτητική εξέγερση του Μάν του '68 προκάλεσε τα αντανακλαστικά των εργατών.

κών συνδικάτων που σιγά σιγά μπήκαν στα παιχνίδι ξεπερνώντας τα κόμματα και πυροδότησαν τη λαϊκή εξέγερση, με δέκα εκατομμύρια εργάτες να κατεβαίνουν σε γενική απεργία παραίστοντας το Παρίσι.

νική απεργία παραλυοντας το Παρίσιο.  
Οι υπερβολές και τα ακραία περιστατικά των τελευταίων ημερών δημιουργούν αντιθέσεις και αντιπαλότητες αντί συναντήσεων και συνηπεστάξεων. Η τυφλή βία

ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΩΝ

«Η ναρκισσιστική αυτοϊκανοποίηση του “επαναστάτη” με κουκούλα και οι πράξεις που απορρέουν από αυτή είναι θέμα ψυχανάλυσης, γεγονός που τους θέτει εκτός των ορίων της πολιτικής και της ιδεολογίας»

απάντηση στην κρατική βία αποπροσαντολίζει και διχάζει αντί να συσπειρώνει.

**T**ο ο κρίσιμο ζήτημα, που επισκιάζει κα-  
περιθωριοποιεί τα προβλήματα που  
αναδεικνύουν και προβάλλουν οι κι-  
νητοποιίσεις, είναι οι κουκουλοφόροι κα-  
οι πράξεις της τυφλής βίας. Η αίσθηση του  
ανώνυμου κοινωνικού τιμωρού επιτρέπει  
σε αυτούς που την ασκούν να φαντασιώνο-  
νται τους «πολιτικούς Ζορό». Η ναρκισσι-  
στική αυτοϊκανοποίηση του «επαναστάτη»  
με κουκούλα και οι πράξεις που απορρέουν  
από αυτή είναι θέμα ψυχανάλυσης, γεγονότος  
που τους θέτει εκτός των ορίων της πολιτι-  
κής και της ιδεολογίας. Η «επαναστατική»  
εκσπερμάτωση με κοινωνικούς βιασμούς εί-  
ναι φασισμός. Η προβολή του υπερεγώ μέ-  
σα από την κουκούλα σε μια κοινωνία φο-  
βική και ανεκτική, αποδιοργανωμένη στους

το πολιτικό μοντέλο της κυρίαρχης ιδεολογίας στον φαύλο κύκλο της παρακυπής.

**Α**ποτελεί επομένως πολιτική υποκρισία και ιδεολογική σύγχυση όταν στεκούμενοι μπροστά στα φαινόμενα της φλήσης βίας είμαστε αμήχανοι να πάρουμε σαφή θέση πάνω σε αυτά. Η υφέρπουσα τάση για κατανόηση ή σε άλλες περιπτώσεις δικαιολόγησης των φαινομένων αυτών προκαλούν σε κάποιους τα λανθάνοντα αντανακλαστικά μιας αντι-ιμπεριαλιστικής εικονικότητας στα πλαίσια μιας αριστερής θολούρας.

Το σύστημα χρονιμοποιεί συχνά τη λέξη «αναρχικός» με την ίδια ευκολία που οι ΗΠΑ και η Ε.Ε. χρονιμοποιούν τη λέξη «τρομοκράτης». Το ντόπιο ιδεολογικό οπλοστάσιο μετακόμισε από το κομμουνιστής, συνοδοιπόρος στο αντιεξουσιαστής, αναρχικός. Στην απροσδιοριστία αυτής της επινόησης ανακατεύονται μορφώματα από εξωθεσμικά-παρακρατικά συστήματα εξουσίας και εξωθεντικά πολλές φορές κέντρα με επαγγελματίες προβοκάτορες, ακόμη και πράκτορες. Όλο αυτό το συνονθύλευμα με πολλί επιπολαιότητα χαρακτηρίστηκε με τον απολιτικό όρο «γνωστοί-άγνωστοι». Διερωτήθηκε ποτέ κανείς, αν μέσα από αυτήν την αδιαφάνεια διαμορφώνονται κυκλώματα και κατάλληλες συνθήκες για να δημιουργηθούν κοινωνικές εντάσεις για να διαβληθεί ένας κοινωνικός αγώνας ή ένα κόμμα; Αναρωτήθηκε κάποιος αν κτίζονται προϋποθέσεις αποσταθεροποίησης ή ακόμα διασυρμού στο εξωτερικό της χώρας με συνέπειες σε κρίσιμα διακυβεύματα όπως η οικονομία, ο τουρισμός και η εξωτερική πολιτική; Ποιοι άραγε να ωφελούνται από όλα αυτά; Σίγουρα όχι η κοινωνία.

Ο Γιάννης Πουντουράκης είναι καθηγητής του ΕΜΠ